

Proclamatie Prins daantje de voorste

Bij deze proclameren wij, bij de gratie van de Raad van Elf, het Grootvorstendom, onze hooggeachte voorzitter, onze begeleiders en adjudanten;

Prins daantje de voorste,

Aspirant van Carnavalsvereniging d' Oelewappers,
Graaf van Slobberveen (Waddinxveen),
Groot-Crediteur van d'Oeleburcht,
Hertog van Holtenbroek,
Ridder van de IJssel,
Senior bij De heren van de Stichting van PEC Zwolle,
Beschermer van alle mooie huizen in Sassendonk met verf en kwast,

Dat;

Ten eerste;

Wij het een zeer grote eer vinden,
ons aan u te mogen verbinden,
Als uw 55^e Prins van d' Oelewappers voor te mogen gaan,
wakend over onze normen en waarden, waar we allen voor staan.

ALAAF

Ten tweede;

Wij aan onze Begeleiders Paul en Ronald, Adjudanten A en B,
onze enorme en diepe waardering willen uitspreken,
voor de voortreffelijke voorbereiding van vele weken.

Ons wegwijs hebben gemaakt in het veelzijdige land van Carnaval,
Ons fan hebben gemaakt van d' Oelewappers, maar bovenal;
Hen danken voor het vertrouwen en vriendschap van hoge kwaliteit,
En het investeren in ons van zoveel kostbare vrije tijd.

ALAAF

Ten Derde;

Wij genoten hebben van de spanning voor maandenlange geheimhouding;
Komt de nieuwe Prins of nieuwe Prinses "van buiten" of uit eigen kring.
Wij ons trots voelen uw nieuwe Prins te mogen zijn van deze vereniging.

ALAAF

Ten Vierde

Wij de eigenaren en personeel van Carnavalsmode bijzonder willen danken,
(Wij hebben in dit pak met steek voor de spiegel echt wel even staan janken,) voor het ontwerpen van prachtige kleding voor ons en onze adjudanten.
Gusta en Joop; deskundig, gastvrij... met naald en draad en weten van wanten.

ALAAF

Ten Vijfde

Wij onze dank willen uitspreken aan Marco van De Weijenbelt en Hessel van Hessel's Café... gastheer en kastelein,

voor uw ontvangst, gastvrijheid en ons het gevoel geven dat we echt welkom zijn.

ALAAF

Ten Zesde

Wij alles in het werk zullen stellen wat in ons vermogen ligt om dit carnaval ons Sassendonk te laten bruisen en kleuren, en bij alle Zwolse café 's hun biertjes te gaan proeven en keuren

ALAAF

Ten Zevende

Wij ons echt wel beseffen dat dit alles een feest moet zijn, een grap en een grol, met een glas bier of een glas wijn, Wij hebben toch de behoefte om even stil te staan, bij de mensen die afgelopen jaar zijn heengegaan. We laten hen toe in onze gedachten, Even terugkijken hoe zij destijds lachten.

ALAAF

Ten Achtste

Dit Carnaval wordt een feest en dat feesten doen we met z'n allen
Weg met de sores en de stress, op naar de kroeg en lekker knallen....

ALAAF

Ten Negende,

Wij uitkijken naar de grote Carnavalsoptocht in maart,
een slinger van feest, met een kop en een staart,
Eentje zonder de sleur, maar WEL volop in kleur...

ALAAF

Ten Tiende,

Wij zien uit met u allen kennis te maken,
En met de polonaise samen in te haken
Wij zeggen u één ding; dit Carnaval wordt een klapper...
Wij zijn beretrots als men roept; Kijk een Oelewapper!!!!

ALAAF

Ten Elfde;

Tot slot;
daantje de voorste giet oe veur,
en brengt dit carnaval völle kleur

ALLAAF...

ALLAAF...

ALLAAF...